

Kerkvensters



Kerkblad

Van hervormd en gereformeerd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

22^{ste} jaargang No 3

Vrijdag 10 februari 2023

Op Weg naar Pasen

Samen aan Tafel



Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.

Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.



Op weg naar Pasen
Veertigdagentijd, Veertig dagen de tijd!



Op 22 februari is het Aswoensdag. Het is de dag waarop dit jaar de Veertigdagentijd begint. Vanaf die dag hebben wij Veertig dagen de tijd om ons op het paasfeest, het grootste feest van de Kerk voor te bereiden. Hoe doen we dat? Daar zijn verschillende manieren voor want onze kerk kent verschillende tradities. De grondtoon in al deze traditie is toch wel dat de Veertigdagentijd een tijd van inkeer is. Het is de tijd om stil te staan bij de broosheid en vergankelijkheid van het leven.

In de vroege kerk was de Veertigdagentijd vooral de tijd van voorbereiding voor de catechumenen, zij die te kennen hadden gegeven toe te willen treden tot de kerk. Zij ontvingen in de Veertigdagentijd onderricht over de kernthema's van het geloof. De lezingen in de Veertigdagentijd weerspiegelen dan ook het catechetisch onderricht, dat al vooruitwijst naar de doopraktijk in de paasnacht, waarbij men drie keer nee zegt tegen het kwaad en drie keer ja zegt tegen het geloof dat men belijdt. Vandaag de dag is de Veertigdagentijd een tijd van voorbereiding en bezinning voor heel de kerk.

Onze kerk (Kerk in Actie) koppelt ieder jaar een thema aan de Veertigdagentijd waarmee allerlei acties zijn verbonden. Dit jaar is het thema: 'Uit liefde voor jou.' Jezus heeft ons laten zien hoe je er voor anderen kunt zijn. Hij gaf zijn tijd, aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Juist de Tafel van de Heer is de plek die ons herinnert aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Daar worden we opgeroepen om te delen van wat we hebben ontvangen. Het thema van de Veertigdagentijd sluit dus perfect aan bij ons jaarthema: 'Aan tafel.'

Het is een zeer oude gewoonte om in de Stille Week het gehele lijdensevangelie te lezen. In de loop der jaren werden de lezingen afgewisseld met zang. Hieruit ontstonden dan weer de verschillende Passies. Het bekendste zijn de Mattheus-Passie en de Johannes-Passie. Dit jaar heeft de werkgroep 'Rondom Pasen' het lijdensevangelie van Marcus centraal gezet en zal ook de Marcus-Passie te horen zijn.

De werkgroep nodigt U van harte uit om met ons dit jaar de weg van inkeer en voorbereiding te gaan. Veertig dagen lang kijken wij vanaf de Tafel van de Heer om ons heen, om samen (hopelijk) dichterbij de kern van het geloof en het geheim van Pasen te komen.

Het kan echter alleen Pasen worden door Goede Vrijdag. Het is de weg die Jezus ging. Tegelijk wordt die 'door en door' slechte vrijdag alleen maar goed door Pasen. Dus geen Pasen zonder Passie en geen Passie zonder Pasen. In de Stille Week staat niet een mens centraal die, zonder schuld, door de omstandigheden, moest lijden en sterven. In de Stille Week staat Christus centraal van wie wij geloven dat hij 'de weg, de waarheid en het leven' is. Jezus gaat bewust een weg van veroordeling, pijn en verdriet. Niet omdat hij niet anders kan, maar omdat hij niet anders wil! Aan ons blijft de uitnodiging gericht om mee te gaan op weg naar Pasen.

Wij hopen van harte dat u met ons meegaat!

(ds. Henry Dorgelo)

Op weg naar Pasen - Kindernevendienst



Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de verhalen van het goede leven zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen. Open je ogen, zorg dat jij het ziet

Aswoensdag



22 februari
Eerste viering in de 40-dagentijd Ommen
Hervormde kerk.
19.30 uur.

Voorganger: ds. Wim den Braber
Muzikale begeleiding: Margriet Hierink
Collecte doel: Samen eten